

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



## Het Licht is altijd rond je

“De Altijd Aanwezige die je omringt, kan altijd zorgen dat je in het spoor loopt van dat wat je wil zoeken. Wanneer je dit weet, dat de Altijd Aanwezige rond je is, dat er dus een energie is die je leidt en dat je altijd binnen het spoor gebracht kan worden, dan hoef je nooit bang te zijn in je leven.

Angst is van die aard dat ze je buiten dat Licht brengt. Als je angstig wordt, is dat omdat er elementen zijn in je leven die twijfelen aan dat Grote Licht dat rond je kan zijn en altijd aanwezig kan zijn.

Wanneer je je in het Licht wil bevinden, dan moet je dat vragen en dan kan je in dat Licht komen. Daar zal je dan het gevoel bij krijgen dat je hart warmer wordt en lichter.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”  
(uit hoofdstuk 14: ‘Vraag bescherming, vraag het zachte Licht’) © Mayil.com